

Liberaal Manifest

Een verklaring over Liberalisme

“Liberalisme betekent vóór alles vrijheid van denken, vrij zijn van alle orthodoxe dogma's, en het recht van anderen, anders te denken dan men zelf doet.”

Preambule

Dit is een voorlopige versie van het liberaal manifest, gemaakt door de Jonge Democraten die de LHBTI-intolerantie in Nederland onder de aandacht willen brengen.

Voorwoord

Vrijheidsgetrouwe liberalen ervaren dat zij leven in een samenleving waarin zij geen eigen meningen meer kunnen of mogen vormen. Conservatieve partijen drukken hun antiliberale en kwetsende ideeën op aan volgzaam schaapjes. Beste liberalen, wij zijn geen volgzaam schaapjes. Of het leven geschapen is door een spaghettimonster of ontstaan uit een oerknal, het maakt niets uit. Het belangrijkste is dat iedereen hier zelf een keuze in mag maken en anderen ook deze ruimte moet geven.

Je eigen vrijheid stopt als je die van een ander gaat beperken. Vrijheidsgetrouwe liberalen, dit is het moment dat conservatieve groeperingen ieders vrijheid willen beperken. Daarom is dit liberaal manifest nodig om te benadrukken dat iedereen de vrijheid heeft om keuzes te maken zodat iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets wat we niet zijn. Wij geloven dat iedereen zelf de keuze kan maken naar zijn of haar zaligheid en dat niemand deze keuzes voor iemand anders mag bepalen.

Het is om deze reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee ieders vrijheid dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van het belang van het liberalisme.

Artikel 1

WIJ BEVESTIGEN dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Discriminatie wegens gaardheid, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

WIJ ONTKENNEN dat er uitzonderingen zijn op bovenstaande tekst.

Artikel 2

WIJ BEVESTIGEN dat iedereen mag zijn en mag trouwen met wie hij of zij wilt. Niemand heeft het recht om voor een ander te bepalen hoe iemand moet leven.

WIJ ONTKENNEN dat het huwelijk is bedoeld als eeuwig verbond tussen één man en één vrouw met als doel het maken van zoveel mogelijk kinderen.

Artikel 3

WIJ BEVESTIGEN dat het niet uitmaakt of iemand man of vrouw of genderfluïde is, zolang iedereen maar gelijk behandeld wordt.

WIJ BETREUREN dat een niet nader te noemen christelijke verklaring een complete pagina nodig heeft om duidelijk te maken dat man en vrouw gelijk zijn.

Artikel 4

WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door ieders eigen keuze.

WIJ ONTKENNEN dat wij ons hierin verplicht moeten laten leiden door een god met heilige bedoelingen en iets met een bijbel.

Artikel 5

WIJ BEVESTIGEN dat seks erg lekker kan zijn.

Artikel 6

WIJ BEVESTIGEN dat het goed is om homoseksualiteit of transgenderisme goed te keuren. Wie dit niet goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van liberalen verwacht mag worden.

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksualiteit of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe liberalen onderling van mening mogen verschillen.

Artikel 7

WIJ BEVESTIGEN dat iedereen zelf de vrijheid moet hebben om keuzes te maken en dat niemand het recht heeft om anderen zijn of haar wil op te leggen. Het liberalisme is op de wereld omdat mensen geloven in de kracht van de zelfbeschikking.

WIJ ONTKENNEN dat wij schaapjes moeten zijn van conservatieve partijen en daardoor geen verantwoordelijkheid meer hebben om zelf goede keuzes te maken.

Bronnen

De volgende bronnen kunt u erop nalezen:

Je gezond verstand

Deze bronnen maken geen deel uit van het originele document, maar zijn later als referentie toegevoegd.

Naschrift

Met dit manifest willen de Jonge Democraten laten zien dat we geschrokken zijn van de Nashville verklaring van de SGP en orthodoxe predikanten. Wij verwoorden het op een ludieke manier maar de boodschap is serieus. Iedereen moet de vrijheid hebben om te zijn wie je bent en om lief te hebben wie je wilt liefhebben. Ongeacht het geslacht of culturele en religieuze achtergrond. Seksuele vrijheid kan je als samenleving nooit voor lief nemen, daar moeten wij voor blijven strijden.